

Geef je nu op voor... DE CULTUURKLAS! → →



De workshops in BLOK 1

Abstract schilderen:



Ik ben Paulien van der Schoor en geef de workshop ABSTRACT schilderen. Deze workshop is voor iedereen die graag eens een groot schilderij wil maken. Heb je veel ervaring met schilderen of helemaal geen dat maakt niet uit, iedereen kan dit! De eerste lessen duiken we in de kunstgeschiedenis en leer je wie de kunstenaar Kandinsky is en wat er zo bijzonder was aan zijn schilderijen. Daarna ga je op een schilderdoek van 1m2 een abstract schilderij maken naar aanleiding van een muziekstuk. Je maakt een vertaling van muziek naar beeld. In juni wordt jouw werk ook nog geëxposeerd, tentoongesteld, in het centrum van Deurne!



Muziek:



Hallo, ik ben Pieter Seuren en geef de workshop muziek. Muziek biedt een groot aantal mogelijkheden. We hebben de beschikking over een groot muzieklokaal met veel verschillende instrumenten die jullie allemaal mogen gebruiken. We gaan een aantal eenvoudige nummers in te studeren. Dat kan natuurlijk een popliedje zijn maar ook een lekker ritmisch stukje op percussie en djembés. Als je al een instrument speelt mag je dat natuurlijk meebrengen maar ook als je nog nooit iets aan muziek gedaan hebt ben je van harte welkom. Aan het einde van de periode gaan we naar een echte opnamestudio. Daar krijgen we een rondleiding en gaan jullie ook een nummer opnemen. We sluiten dus af met een eigen cd.

Musical:



Hoi, Mijn naam is Noëlle van Bussel en ben 32 jaar. Ik ben de eigenaresse van Mylagro een dans- en musical school in Deurne. Ik ben de zangcoach, en geef de musicallessen. Daarnaast ben ik actief als zangeres, actrice en presentatrice en als trouwambtenaar. Ik heb het geluk gehad dat ik van mijn hobby en passie mijn werk kon maken! Deze passie ga ik gebruiken om tijdens deze 12 lessen samen naar een eindproduct toe te werken. Wat dat is? Dat gaan we samen ontdekken en vormgeven. Of het een mini musical, een lied of een dans wordt... dat ligt aan jullie. We gaan het samen ontdekken, dus geef je snel op, tot snel!

De workshops in BLOK 2

DJ/ Producing:



Je kent ze vast wel. De Nederlandse top DJ's zoals Martin Garrix, Don Diablo, Oliver Heldens of Armin van Buuren. Deze supersterren reizen de hele wereld over om shows te doen op de aller grootste festivals. Wist je dat muziek één van Nederlands grootste export producten is? Niet gek dat steeds meer jongeren later ook DJ & producer willen worden. Maar waar begin je? Joris de Corte, de producer achter o.a. NEVERGLOW, gaat je hierbij helpen. Joris heeft meer dan 20 miljoen streams achter zijn naam staan en zijn muziek wordt door de grootste DJ's zoals Tiësto, Afrojack en David Guetta gedraaid. Naast produceren en optreden met zijn eigen act produceert Joris ook voor andere artiesten en kun je hem een echte ghost producer noemen. Dus, wil jij weten hoe je je eigen muziek maakt? En wil jij leren DJ'en zodat jij zelf binnenkort op een festival staat te shinen? Meld je dan snel aan!

[Luister naar NEVERGLOW op Spotify](#)

Film & Fotografie: (6 lessen film en 6 lessen fotografie)



Film - Ik ben Maurice vd Kaa en geef de workshop Film en green-screen. In 6 lessen leer je op een makkelijke manier wat er met het programma We-Video mogelijk is, zoals monteren, het gebruik van geluidseffecten en green-screen. Dus rennen met dinosaurussen, het laten regenen in een klaslokaal, een strakke videoclip in elkaar zetten of indruk maken tijdens een videopresentatie op school. Het kan allemaal! Als de cultuurklas is afgerond, heb je nog een jaar lang toegang tot het programma.



Fotografie - Hoi, ik ben Sofie van Esch, fotografe van beroep. Ik vind het interessant om met mijn foto's verhalen te vertellen. Dit doe ik door aandachtig te observeren, door in te zoomen op details, en door het visuele tastbaar te maken. In deze 6 lessen krijg je een korte introductie in het fotograferen. Verschillende soorten van fotografie komen aan bod. Ben jij de nieuwe Erwin Olaf of Rineke Dijkstra?

Dans/Theater:



Hallo, ik ben Bernadette Swart en ik geef de lessen dans/ theater in het 2de blok. In de lessen dans en/of theater gaan wij een eigen voorstelling bedenken en maken. Je hoeft niet veel ervaring te hebben, iedereen is welkom! Bij dans gaan wij werken met verschillende dansstijlen, denk maar eens aan Hiphop, Breakdance, Streetdance of Modern. Samen maken wij een eigen dans waar wij de stijlen gaan combineren. Bij theater gaan wij zelf de teksten schrijven en maken een korte voorstelling. Misschien maken we wel een video op de muziek die ze bij de workshop DJ maken!